

12,5 JAAR VRAGEN

Dit jaar vieren we het 12,5-jarig bestaan van stichting Brood en Rozen. Zonder de inzet van de vrijwilligers en de andere professionals zouden we niet tot hier gekomen zijn. We hebben samengewerkt aan de collectieve ambitie om vrouwen (en hun gezinnen) te emanciperen. In dit jubileumjaar maken wij graag kennis met de persoon achter de lesgevende vrijwilliger. We bevragen hem of haar over het leven en stellen iets andere vragen om meer beeld en verhaal bij de topmens te krijgen. Omdat alle vrijwilligers voor ons van waarde zijn willen we niemand voortrekken. Om die reden werken we met een lotingsysteem. De naam van de persoon die uit de bus rolt nodigen we uit voor deze rubriek. Aan de hand van 12,5 vragen maken we in OKTOBER kennis met Frank. In het dagelijks leven werkzaam als Manager Kenniskern Strategie en Bestuur bij het Amphia.



1. Wat heb jij geleerd van de vrouwen die de afgelopen jaren deel hebben genomen aan het programma van Brood en Rozen?

Ze zijn enorm gedreven en enthousiast om iets te leren wat hun een plek geeft in de actieve samenleving. Waarbij ik me soms afvraag hoe doe je dit er nog bij in de omstandigheden waar je in verkeert. Wat knap. Ik heb vooral bewondering. Wat mij ook opvalt is hun terechte behoefte aan zelfwaardering. Ik verwijs hierbij naar mijn 8 maart jubileum liedje.

2. Welke vraag zou je willen dat iemand aan je stelt en waarom?

Zou je je leven met terugwerkende kracht op een andere manier willen inrichten als je dat zou kunnen?

3. Hoe drink je de koffie?

Rooms.

4. Welk diep inzicht heb je verkregen over het leven?

Dat je actief je gestelde doelen moet zien te bereiken maar dat je daarnaast wel een grote mate van geluk nodig hebt.

5. Wat zou je vandaag nog doen als je morgen zou sterven?

Mijn dierbaren dichtbij me houden en zeggen dat ze het leven moeten vieren.

6. Welk woord raakt jou in positieve of negatieve zin het meest en waarom?

Narcist. Omdat het lang duurt voordat je een narcist herkent en een narcist enorm veel leed kan berokkenen.

7. Waarvoor ben je het dankbaarst in je leven?

Mijn eigen gezin en dat ik een relatief goed stel hersens heb.

8. Leef je, met je gedachten in het verleden, heden of toekomst?

Allemaal. Als je de wereld wilt begrijpen zul je ook de geschiedenis moeten kennen.

9. Is er een specifieke quote of overdenking die iets meer zegt over hoe jij in het leven staat?

"Alles is in alles", (Multatuli).

10. Dit is eigenlijk geen antwoord voor jou?

Dat klopt, want ik ben graag origineel. Maar ik kies dit omdat Multatuli heel veel waars gezegd heeft.

11. Multatuli betekent, "ik heb veel geleden", heb jij veel geleden?

Wat is veel? Iedereen lijdt wel eens. Maar in vergelijking met wat veel anderen meemaken, zeg ik: nee.

12. Wat wist je niet over jezelf totdat anderen je dat hadden verteld?

Dat ik nogal stellig kan overkomen terwijl ik geneigd ben alles ter discussie te stellen.

12,5 Maak de vraag af? Welk(e)...

Welke rampspoed moet de mensheid nog overkomen voordat zij inziet dat er maar één aarde is?



FRANK DE HAAN