

12,5 JAAR VRAGEN

Dit jaar vieren we het 12,5 jarig bestaan van stichting Brood en Rozen. Zonder de inzet van de vrijwilligers en de andere professionals zouden we niet tot hier gekomen zijn. We hebben samen gewerkt aan de collectieve ambitie om vrouwen (en hun gezinnen) te emanciperen. In dit jubileumjaar willen wij graag kennismaken met de persoon achter de lesgevende vrijwilliger. We bevragen hem of haar over het leven en stellen iets andere vragen om meer beeld en verhaal bij de topmensen te krijgen. Omdat alle vrijwilligers voor ons van waarde zijn willen we niemand voortrekken. Om die reden werken we met een lotingsysteem. De naam van de persoon die uit de bus rolt nodigen we uit voor deze rubriek. Aan de hand van 12,5 vragen maken we in **JANUARI** kennis met Nathalie. In het dagelijks leven werkzaam als Strategic Advisor bij de Provincie Noord-Brabant.



1. Is er een specifieke quote of overdenking die iets meer zegt over hoe jij in het leven staat?

Waarom in het leven dat is het doen wat je hart en handen het waard vinden.

2. Hoe drink jij je koffie?

Zwart en sterk. Zo nu en dan een helemaal gepimpte versie waarin de tiener in mij helemaal blij van wordt.

3. Waar wil jij over 5 jaar staan?

In mijn werk wil ik over 5 jaar met vanzelfsprekendheid en zelfvertrouwen gegroeid zijn in verantwoordelijkheden en doen waar ik blij van word.

4. Wat zou je als eerste kopen als je een miljoen won?

Ik zou eerst heel veel geld weggeven en daarna een wereldreisticket kopen.

5. Welke vraag zou je willen dat iemand aan je stelt en waarom?

Hoe gaat het nu écht met je? Dit is de eerste vraag die je aan een ander kunt stellen om tot de beste verbinding te komen.

6. Als je morgen zou sterven. Wat zou je vandaag nog doen?

Ik zou de wens naar mijn dierbaren uitspreken dat zij ondanks verdriet van het leven het moois in de kleine dingen blijven zoeken.

7. Heb je diep inzicht verkregen over het leven en wil je dat met ons delen?

Gezondheid is niet vanzelfsprekend en het is je grootst goed.

8. Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de hele wereld. Wat zou je dan zeggen?

Ik zou iedereen de nood van klimaatadaptatie en mitigatie op het hart drukken.

9. Leef je, met je gedachten in het verleden, heden of toekomst?

Morgen zal nooit komen. Er is alleen vandaag.

10. Welk woord raakt jou in positieve of negatieve zin het meest en waarom?

Verbinding. Omdat het is wat de mensheid nodig heeft.

11. Als je 24 uur zou kunnen ruilen met iemand z'n leven, met wie zou dat zijn en waarom?

Een willekeurig iemand. Want die ken ik nog niet. Daar kan ik veel van leren.

12. Wat wist je niet over jezelf totdat anderen je dat hadden verteld?

Dat ik charmant kan zijn. Want ik vind mezelf een enorme kneus.

12,5 Maak de vraag af? Welke...

Welke dingen zou je nog willen ontdekken in het leven? Het onbekende.



NATHALIE BANK